



Beleef het avontuurlijke landschap op de fiets

U fietst over de het gevarieerde hoogteprofiel van het middelgebergte van de Hunsrück: langs de prachtige fietspaden van de regio.

De ene keer kunt u heel rustig fietsen in de idyllische dalen van de Hunsrück, een andere keer vergen de fietsroutes alle inspanningen van u als fietser als u de toppen van de Erbeskopf probeert te beklimmen. Wat de gevarieerde fietsroute zo bijzonder maakt, is de rijke natuur links en rechts van de route en de prachtige dorpsjes en plaatsjes langs de weg die u uitnodigen om er even rustig te vertoeven.

In de Hunsrück vindt u altijd een geschikte fietsroute die past bij uw conditie en uw humeur. De fietspaden over treintracés en de korte routes zijn ideaal voor gezinnen en voor rustige recreatiefietzers. Voor ambitieuze fietsers en wielrenners zijn de 155 km lange Hunsrück-fietsroute of de "Hunsrück-RadAktivRouten" de perfecte sportschool in de vrije natuur. www.hunsruecktouristik.de



Avonturen op de brug in de indrukwekkende natuur

Zodra u over de hangbrug in het oog krijgt, krijgt u meteen een adrenalineboost! De brug heeft de bijnaam 'de mooiste hangbrug van Duitsland' en zweeft honderd meter boven het dicht beboste, diepe Mörسدorfer beekdal tussen de plaatsjes Sosberg en Mörسدorf in de buurt van Kastellaun. De indrukwekkende brug met een lengte van 360 meter is geïnspireerd op Nepalese hangtouwbruggen. Het is dan ook een bijzondere attractie voor mensen zonder hoogtevrees en met zin in avontuur. Om over de brug te wandelen is wel enig lef en moed vereist. Maar het prachtige uitzicht als u over de brug wandelt en het heerlijke gevoel daarna zijn werkelijk onbeschrijfelijk. Nog een pluspunt: het wandelen over de hangbrug is helemaal gratis! Automobilisten parkeren hun voertuig gratis bij een van de aangrenzende plaatsjes. Wandelaars kunnen gewoon even een afslag nemen, weg van de langeafstandswandelroute Saar-Hunsrück-Steig. www.geierlay.de



Filmgeschiedenis: 'HEIMAT' in Morbach

Het CAFE HEIMAT in het ouderlijk huis van filmmaker Edgar Reitz in Morbach heeft een nieuwe attractie, die het hart van de fans van de Duitse filmtrilogie en filmfanaten sneller zal doen slaan: KINO (bioscoop) HEIMAT. Met 30 plaatsen is dit de kleinste bioscoop in Rijnland-Palts, maar wel met de modernste beeld- en geluidstechniek. Deze bijzondere, kleine bioscoop kan eerder tot de arthouse-bioscopen gerekend worden, waar een gevarieerd aanbod kwaliteitsfilms gedraaid wordt.

Naast de films van Edgar Reitz zelf, worden ook zijn lievelingsfilms gedraaid evenals een selectie van internationale korte films, films voor kinderen, etc. www.cafe-heimat-morbach.de



Een waar bike trail park op de Erbeskopf

Klap het vizier van je fietshelm naar beneden en je bent klaar voor een wilde rit. De huidige ridders zijn de bikers en het waagzalzend ros is hun mountainbike. Voor deze moderne ridders moeten de trails vooral cool zijn en vol zitten met afwisselende table lines, road gaps en bend curves. Dus met heel veel mogelijkheden om hun capriolen uit te voeren en sportief uit de bocht te gaan. De Erbeskopf is zeer geschikt voor een dergelijk mountainbike trail park. De liften voor de snelle reis naar boven hangen al lang boven die skihelling, die in koude winters een geliefd wintersportplek in dit middengebergte is. Een hogere plek is nergens te vinden in Rijnland-Palts. Sinds juni 2018 kunnen nu ook mountainbikers in het weekend met een ankerlift boven de helling naar de top van de Erbeskopf zweven.

Veel obstakels voor spannende trails

Het nieuwe trail park opende met twee spannende trails naar het dal. Er zijn nog zes nieuwe trails gepland. Voor goede bikers en ambitieuze beginners is de rode, iets zwaardere trail ontworpen met speciale hindernissen voor drops en steile hellingen. Deze trail gaat door het open veld met een prachtig panorama. Opperste concentratie, perfecte stuurtechniek en veilig springen zijn absoluut noodzakelijk voor de zwarte trail 'Schinderhannes'. Net zo ruig als de naamgever, die als rover iedereen angst aanjoeg, gaat deze trail langs enge, vaak stenige paden, tussen bomen waar de bikers allerlei gedurfde sprongen maken. Het hart van een geofeende mountainbiker gaat op deze trail echt sneller kloppen. Boomwortels, rotsen, speed drops en vele anderen hindernissen bieden alles wat een ervaren mountainbiker kan wensen. www.trailpark-erbeskopf.de

Colofon
Uitgever: Hunsrück-Touristik GmbH, Gebäude 633, 55483 Hahn-Flughafen
Tel. +49 65 43-50 77 00, www.hunsruecktouristik.de
Grafische vormgeving: Woelke Design – Hasselbach
Fotos:
D. Ketz – Bad Neuenahr-Ahrweiler
E. Dubois/Phormat – Trier
K.-P. Kappest – Schmallenberg-Oberkirchen
Hunsrück-Touristik GmbH – Hahn
Petra Stünning – Klosterkumbd
Sebastian Gaspar – Dienstweiler
Trailpark Erbeskopf GmbH – Ottweiler
Gemeinde Morbach
Oplage: 5.000 exemplaren
Jaar: 2019



HUNSRÜCK



Een streek om je thuis te voelen



Wandelingen die u niet snel zult vergeten

Beste gast,

Ook dit jaar weer bieden wij u een nieuwe uitgave van 'Hunsrück – een streek om je thuis te voelen' aan. Deze speciale krant voor onze gasten wil u graag een inkijkje geven in de vele facetten van deze streek zodat u zich snel thuis zult voelen in de 'HEIMAT'. We hebben met veel plezier een prachtige wandelvakantie uitgestippeld op de betoverend mooie wandelroute Saar-Hunsrück, een van de zogenaamde Traumschleifen (droompaden). Geniet van alle informatie over de Saar-Hunsrück-Steig, de fietspaden in de Hunsrück en lees alle nieuws over natuur, cultuur en culinaire heerlijkheden van onze regio. Leer de regio en de mensen kennen. U merkt meteen wat onze regio zo bijzonder geliefd maakt.

Ca. 130.000 inwoners genieten elke dag van de zuivere lucht, het prachtige natuurlandschap en de hoge levenskwaliteit op de Hunsrück. We willen ook u laten meegenieten van onze verbondenheid met de natuur en onze bijzondere levenslust. We nodigen u dan ook graag uit! Geniet van de vele overnachtingsmogelijkheden, tijdens een etentje bij een van onze gastronomische bedrijven of kom heerlijk bij ons kamperen.

Wij geven u graag nieuwe ideeën en tips voor uw verblijf op de Hunsrück en we wensen u heel veel voorspret tijdens het bladeren in deze 'gastenkraant'.

Jörn Winkhaus
Directeur van Hunsrück-Touristik GmbH



Ruisende boomkruinen in het beukenbos, kabbelende beekjes in het dal, een zee van rotsen, geheimzinnige veenlandschappen, verborgen burchten uit lang vervlogen tijden, fonkelende edelstenen en spectaculaire uitzichten vanaf de toppen zijn bijzondere ingrediënten die ervoor zorgen dat u een wandeling over de "Saar-Hunsrück-Steig" niet snel zult vergeten.

Geen van de 27 etappes van deze route lijkt op een andere. Elk stuk heeft zijn eigen charmes. Tussen Perl, Trier en Boppard bieden de landschappen langs de Steig elke keer een bijzonder uitzicht: spectaculaire panorama's over de meanderende Saar bij Mettlach en de bochten in de Rijn bij Boppard of vanaf de hoogste toppen van de Erbeskopf, spannende klimpartijen over rotslandschappen of langs de wildromantische dalen van de Bay- of Ehrbeek.

De beste lange wandelroute van Duitsland
Met 410 kilometer is de Saar-Hunsrück-Steig niet alleen de langste wandelroute van Duitsland, maar ook de wandelroute met de hoogste certificatie van het "Deutsche Wanderinstitut" (Duitse wandelorganisatie). De prachtige etappes van deze lange wandeling gaan over zacht verende bosbodems, uitdagende, rotsige paden en weidelandschappen die in de hemel lijken te eindigen. Deze bodems vormen 70 % van de route en zijn een opvallende en unieke eigenschap van deze route. De Saar-Hunsrück-Steig is ook de eerste lange wandelroute die door de lezers van het Duitse, gespecialiseerde wandeltijdschrift "Wandermagazin" reeds twee keer, in 2009 en 2017, via een enquête door de lezers, beloond werd met de onderscheiding „Mooiste wandelroute van Duitsland“ (categorie routes).

Tussen nationaal park en hangbrug
Langs de wandelroute kunt u prachtig natuurschoon

en culturele schatten ontdekken. Zo gaan etappes negen tot twaalf door het gebied van het nationaal park Hunsrück-Hochwald over de Keltische ringwal, de mythisch aandoende Dollberg tot aan de venen rond de Erbeskopf, naar de wilde katten op de Wildenburg en langs de rotsmeertjes naar de grandioze uitzichten over Kirschweiler Festung en langs de Mörsschieder Burr.

Als wandelaar loopt u over op de Saar-Hunsrück-Steig letterlijk door eeuwen geschiedenis. U volgt de voetstappen van de Kelten in het dal van de Hahnen-beek, u ontdekt de Romeinen in Trier, beleeft de donkere hoofdstukken van de heksenvervolging in de Grimburg, vindt de verstoppel van de beruchte Duitse rover "Schinderhannes" op de Schmidtburg of u bezoekt zijn gevangenenstoren in Herrstein en u volgt de Rijnromantiek uit de 18e eeuw in Boppard am Rhein.

Via een aftakking van de Saar-Hunsrück-Steig wacht u nog een andere, indrukwekkende beleving: de Geierlay-hangbrug. Deze 360 meter lange, vrij zwevende brug verbindt de plaatsen Mörسدorf en Sosberg. Deze brug is geïnspireerd op de beroemde Nepalese hangbruggen en hangt 100 meter boven het Mörسدorfer beekdal. Als u deze avontuurlijke brugwandeling liever aan een ander overlaat, kunt u in alle rust de koene waaghalzen bekijken, met uw voeten op de grond van de Saar-Hunsrück-Steig.

Maar op de Saar-Hunsrück-Steig wandelt u ook langs indrukwekkende dalen! Zo loopt u langs het Baybachtal, dat niet voor niets de "Grand Canyon van de Hunsrück" genoemd wordt en langs het overweldigende Ehrbachtal. U wandelt door prachtige kloven en wordt helemaal omringd door imposante natuur.

Het wandelavontuur op de Saar-Hunsrück-Steig met de hangbrug of via het Baybachtal en Ehrbachtal kunt u al in Nederland boeken op de website van Ecktiv Magazine: www.ecktiv.nl



Wandelen en dromen

De gevarieerde natuur maak het wandelen in de Hunsrück zo bijzonder. Telkens weer beleeft u in de loop van het jaar nieuwe dingen, zowel in het bos als in de weilanden. In het voorjaar hebben de bossen een heldere, zachtgroene kleur, in de zomer zijn ze prachtig donkergroen en in de herfst hebben ze heerlijke, bonte kleuren. Het ruikt naar lievevrouwbedstro, loof en mos. Vogels tjilpen en dat is - naast het ritselen van de bladeren op de bodem van het bos of het kabbelen

van de waterlopen - het enige hoorbaar geluid van de natuur. Op de weiden glanzen spinnenwebben in het zonlicht, reeën, dassen en vossen kruisen uw pad. U kunt heerlijk genieten van het natuurlijke schouwspel tijdens uw wandeling over de Traumschleife (droomwandeling) Saar-Hunsrück, de betoverend mooie wandelroutes met een lengte van 6 tot 20 kilometer. De korte wandelroutes zijn door het “Deutsche Wanderinstitut” (Duitse wandelinstituut)

gecertificeerd als premium wandelroutes. Interessante namen zoals Hochwald-Acht, Murscher Eselsche, Schanzerkopftour, Layensteig Strimmiger Berg, Domblick, Kappleifelsentour, Hunolsteiner Klammtour, Wasser Dichter Spuren, Rockenburger Urwaldpfad of Baybachklamm laten raden dat een gevarieerd aanbod van onvergetelijke ontdekking op u wacht. De Traumschleifen (droomwandelingen) zijn een bijzondere en ontspannende natuurbeleving op de Hunsrück.

Stille dalen, diepe mijnschachten en oude muren



Zacht kabbelende bosbeekjes, de statige burchtruïne Balduinseck, de ertsgroeve Apollo, een oeroude eik en bijzondere uitkijpunten op de toppen van de route bieden wandelaars op de 14 kilometer lange Traumschleife (droomwandeling) ‘Masdascher Burgherrenweg’ veel afwisseling.

Dit begint al in Mastershausen (in het plaatselijke dialect ‘Masdasch’ genoemd) via een vriendelijke klim naar een van de uitnodigende ‘Sinnesbanken’ (een bank om met alle zintuigen te genieten) en de mooie vergezichten over het landschap van de Hunsrück naar het diepe dal van de Mastershausener beek. Een bijzonder mooie rustplaats vindt u onder in het dal ‘Am Katzenloch’ (‘Bij het kattengat’). In lang vervlogen tijden stonden langs de beek een aantal molens waarvan nog steeds resten te zien zijn. Het klapperen van de molen is verstomd en in het dal is het betoverend stil. Na een sprookjesachtig mooie wandeling in de schaduw van de boomtoppen en langs ruwe rotsblokken verschijnen de muren van de burchtruïne Balduinseck. In de 14e eeuw was dit het bolwerk van de bisschop van Trier tegen de in Kastellaun gevestigde familie Sponheim. De Traumschleife (droomwandeling) volgt, net als de beek, de landstraße door een tunnel en komt dan uiteindelijk aan de andere kant via Auenwald weer bergopwaarts naar de volgende rustplek. Voorbij ‘Kaspers Mühle’ (Kaspers molen) gaat de wandeling naar de „Burgberg”, een opvallend overhangende rots, die al door de Kelten gebruikt werd. Via haarspeldbochten gaat de wandeling verder langs de Romeinse put (‘Römischer Brunnen’) naar de pleisterplaats Herzenauer Hannes. Daar begint de klim naar de ertsgroeve Apollo. Via een zigzagweg gaat u naar het plateau boven waar u vanaf de toren een prachtig uitzicht heeft op de Galgenberg. Hier gaat u na een prachtig rondje om Mastershausen terug naar het startpunt.

De Traumschleife (droomwandeling) Masdascher Burgherrenweg werd in 2018 via een enquête onder de lezers van het Duitse wandeltijdschrift ‘Wandermagazin’, waaraan ruim 24.000 wandelaars deelnamen, als één van Duitsland mooiste wandelroutes.



De schoonheid van de natuur van de Hunsrück

Als u een kaart van de Hunsrück bekijkt, merkt u het al meteen: heel veel bos en wei, heel veel akkerbouw en kleine steden en dorpen. Als er zo veel prachtige natuur is, is het dan ook niet te verwonderen dat de Hunsrück niet alleen twee natuurparken, het Naturpark Saar-Hunsrück en het Naturpark Soonwald-Nahe, heeft maar ook nog een nationaal park Nationalpark

Hunsrück-Hochwald. Want juist op die plaatsen waar de natuur nog haar eigenheid kon bewaren, ontstaan grote natuurbeschermingsgebieden. Het natuurpark Soonwald-Nahe en het natuurpark Saar-Hunsrück verbergen op hun grondgebied fraaie en afwisselende rivier- en berglandschappen die een veilige habitat bieden aan fauna en flora. Er zijn ver-

schillende natuurmonumenten die een bezoek waard zijn. U wordt er beloofd met heel bijzondere natuurbelevingen. Steeds meer mensen zijn op zoek naar het gevoel van ruimte in de stilte van de natuur om afstand te kunnen nemen van de hectiek van alledag. Op de Hunsrück kunnen mens én dier genieten van de rust en zich helemaal terugtrekken in de natuur. De natuurparken bieden het hele jaar door evenementen, workshops en seminars aan. Zo kunt u de natuur ook echt zelf beleven. Meer informatie hierover vindt op de website van de verschillende natuurparken. U vindt deze informatie ook bij informatiepunten van de natuurparken en bij de toeristische informatiedienst ter plekke.

Oude beukenbomen die kaarsrecht de hoogte in groeien, mysterieuze veenlandschappen en zeldzame planten, het grootste aantal wilde katten van Midden-Europa en prachtige rotsstructuren vormen de schoonheid van het Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Het jongste nationale park omvat een gebied van 10.000 hectare aan de westelijke zijde van de Hunsrück.

Zowat de helft van deze oppervlakte is begroeid met beuken. Vooral de rode beuk, een zeer zeldzame beuk, voelt zich hier goed thuis om in dit natuurbos ongestoord heel oud worden.

De Erbeskopf, de hoogste berg van Rijnland-Palts, de indrukwekkende blokken kwartsietsteen in de Mörschieder Burr, de typische Hunsrücker veengebieden en de bloeiende valkruidweiden zijn werkelijk heel bijzonder. Het Nationalpark Hunsrück-Hochwald is een absoluut uniek natuurpark.

Op verschillende plekken in het nationale park kunt u op gezette tijden een ranger begeleiden tijdens zijn controle- en observatiewandeling. Gecertificeerde gidsen bieden ook belevenisochten voor groepen aan. Meer informatie vindt u hier:

www.naturpark.org

www.soonwald-nahe.de

www.nationalpark-hunsruock-hochwald.de

Welkom in het oerwoud van de toekomst

De eerste expositie in het toekomstige ‘Nationalparktor’ in het Hunsrückhuis op de Erbeskopf is geopend voor het publiek.

Animaties en tentoongestelde objecten nemen de bezoeker mee op reis naar de fascinerende wereld van het Nationale Park met zijn wilde bos, de geheimzinnige veenmoerassen en indrukwekkende landschappen. Als bezoeker kunt u genieten van een moderne tentoonstelling verdeeld over 300 m2.

Natuur begrijpen en beleven

Een geënceneerde en interactieve tentoonstelling die bezoekers meeneemt naar de gevarieerde landschap-

pen en diverse leefgebieden van dit Nationale Park. In deze multimediale tentoonstelling worden op heel bijzondere wijze vier kernthema’s gepresenteerd. Projecties en experimenterplekken geven inzicht in de natuur en haar bewoners. Hier valt heel wat te ontdekken, zowel grote als kleine ontdekkingen!

Wilde dieren en planten vallen vanzelfsprekend direct op, maar paddenstoelen en kleine levenswezens in dood hout zijn vaak veel moeilijker te zien. Daarnaast worden in de tentoonstelling op speelse wijze vragen

beantwoord en wordt heel veel informatie gegeven, zoals: Waarom bestaat het Nationale Park? Wat gebeurt er als de natuur gewoon haar gang weer mag gaan? Is dood hout ook echt dood of is het nog vol leven? Waarom zijn er moerassen? Welke netwerken bestaan er tussen bomen, schimmels en dieren? En wat maakt deze landschappen zo uniek?

De tentoonstelling over het Nationaal Park in het Hunsrückhuis op de Erbeskopf is dagelijks, behalve maandag, geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang.



Nationaal Park – kort overzicht

- Jongste Nationale Park van Duitsland
- Oppervlakte: 10.000 hectare
- Licht in twee Duitse deelstaten: Rijnland-Palts en Saarland
- Westelijke hoogtes van de Hunsrück
- 90% van het park ligt in Rijnland-Palts, en 10% in het Saarland
- Tussen Birkenfeld, Idar-Oberstein, Hermeskeil, Morbach, Thalfang, Nonnweiler
- In het Natuurpark Saar-Hunsrück
- Oud beukenbos (50% van de oppervlakte)
- Hang- en kwelveen met zeldzame planten
- Indrukwekkende rotsen en rotsmassieven
- Grootste aanwezigheid van wilde katten in Midden-Europa
- Erbeskopf (816 meter, hoogste berg van Rijnland-Palts)
- Keltische ringwal bij Otzenhausen (10 meter hoge steenwal)
- Gigantische kwartsietsteenblokken in de Mörschieder Burr
- Bloeiende arnicaweides